

KOERS Protestantse Wijkgemeente de WEIDE 2018-2023

Inleiding

Sinds 2016 is onze wijkgemeente samengekomen in één gebouw in de Weide: De Vredehorst. Dat proces van samenvoeging heeft veel tijd en energie gekost. De focus lag in die periode op renoveren van het gebouw en het regelen van het daadwerkelijk samengaan. De toekomstvisie uit 2012: 'Levendige, herkenbare geloofsgemeenschap De Weide 2012-2017', gaf richting aan ons kerkenwerk. Nu is het tijd om de koers voor de komende jaren nader te bepalen. We doen dit in geloof dat God ons heeft geroepen tot gemeenschap en eenheid. In het verlangen Christus Jezus te volgen en Zijn licht en vrede te verkondigen.

In dit koersdocument zetten we de koers uit voor de komende vier jaar. We laten ons daarbij leiden door het beeld van 'een stad op de berg', zoals Jezus dat verwoordt heeft in de Bergrede. Hij zegt daar: 'Jullie zijn het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven.' (Mattheus 5:14)



Jezus moet als jongen vaak gezeten hebben op de top van de helling waarop Nazareth lag. Wat voor uitzicht had hij dan? Honderd meter hoger lag Jafia. Die stad kon eenvoudig niet verborgen blijven, zoals andere steden die in een vallei lagen of tegen een afgekeerde helling. De huizen van Jafia blonken in de zon. De jonge Jezus keek ernaar met knipperende ogen. Toen het kind van de helling van Nazareth de man van de Bergrede was geworden, dacht hij bij uitstralend licht meteen aan die stad in de hoogte. In de naam Jafia gaat 'hoogte' als ook 'lichtglans' schuil. Zo zag Jezus de positie van zijn volgelingen: Hij keek tegen hen op. Hij knipperde met zijn ogen. Hij genoot van het uitzicht. Dat 'image' hebben we bij Hem! Hij staat op een berg en ziet naar beneden, naar mensen in het duister, maar Hij ziet naar hen op als een stad in het licht. Hij verheft hen. Dat is genade. Dat is het scheppende woord: Jullie zijn het licht der wereld. Zo kijkt Jezus naar ons. Als een stad op een berg, die niet verborgen kan blijven. Dat is gave en opgave.

Achtergronden

Wijkgemeente 'de Weide' is een protestantsegeloofsgemeenschap. Ze is onderdeel van de Protestantse Kerk in Hogeveen (PGH) en deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Onze geloofsgemeenschap draagt sporen: gewoonten, tradities en voorkeuren uit de voormalige protestants-hervormde (NHK) en protestants-gereformeerde traditie (GKN). Deze geven ook vandaag nog karakter en kleur aan het profiel van onze wijkgemeente.

De rijkdom van verscheidenheid en veelkleurigheid vraagt van ons als geloofsgemeenschap nadrukkelijk om onderlinge verdraagzaamheid. We hebben niet allemaal dezelfde voorkeuren. Vooral als het gaat om de eredienst, in al haar facetten, zijn we verscheiden in onze voorkeuren. Verschillen in geloofsbeleving zijn door de eeuwen heen de aanleiding geweest voor kerkscheuringen en kerkverlating. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor elkaar in verscheidenheid vast te houden. Wij geloven dat een kerkgemeenschap niet alleen een plaats is waar je voor jezelf en je eigen voorkeuren komt, maar ook een plaats waar je wordt uitgedaagd aan elkaar te groeien. In de kerk oefenen we elkaar en onszelf lief te hebben zoals God ons ook lief heeft gehad.

We willen dichtbij God, elkaar en de wereld staan. Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap. Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als 'stad op een berg'.

Onze wijkgemeente DeWeide wil zijn als een stad op de berg. Een veelkleurige stad, een plaats waar tijdelijke en vaste inwoners van jong tot oud, elkaar ruimte, aandacht en liefde geven in naam van God. Een lichtgevende stad die omziet naar de omgeving en voor haar open staat. Een veilige stad die gebouwd is op het fundament van Christus onze Heer.

Dit is wat we zijn, willen zijn, onze missie. In dit koersdocument willen we die richting inkleuren en concretiseren. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor elkaar in verscheidenheid vast te houden. Het geluk dat wij zoeken is het geluk van de wereld zoals de God van de Bijbel ons die voorspiegelt. Voorafgaand aan de tekst over de stad op de berg in Mattheüs 5 schilderen de zaligsprekingen wie volgens de maatstaven van Gods nieuwe wereld, gelukkig zijn.

Die mensen van God, in al hun verscheidenheid, zijn wij als geloofsgemeenschap in de Weide. We willen telkens zoeken en kiezen voor de weg van vrede en gerechtigheid, voor vergeving en liefde, voor eenheid en geduld. In het vertrouwen dat God ons dat schenkt. We willen daar ook van getuigen, we kunnen en willen niet verborgen blijven. Jezus geeft ons als opdracht mee om 'het licht van de wereld te zijn' en dat licht heeft vele kleuren.



1. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
2. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
3. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
4. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. Want God zal hun moeite belonen.
5. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
6. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
7. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
8. Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het gevolgde proces

Aan het begin van dit jaar 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Hiertoe zijn leden van de wijkkerkenraad op 14 april 2018 in de Vredehorst bijeen geweest voor een bezinningsdag. Samen hebben we bepaald hoe onze wijkgemeente er nu voorstaat. Tijdens het ochtendprogramma hebben verschillende ambtsgroepen via een eigen presentatie een schets gegeven van het volgende:

1. Van welke zaken in onze wijkgemeente wordt u blij? Wat loopt er goed?
2. Wat vindt u dat gewoon goed gaat?
3. Welke punten wilt u verbeterd zien worden?

De uitkomsten van deze presentaties zijn verwerkt in het drieluik "JUBELMUUR-GEWOONTEMUUR-KLAAGMUUR". Zo is er een realistische "foto" tot stand gekomen van de stad op de berg die onze gemeente tot nu toe is. In het middagprogramma werden de aanwezigen uitgenodigd om gedachten, ideeën en dromen de vrije loop te laten. Hoe willen wij als christenen vanuit de Vredehorst ons licht laten schijnen over wijk de Weide? In de ochtenddienst van 6 mei 2018 heeft de gemeente kennis kunnen nemen van hetgeen in het drieluik aan bevindingen naar voren is gekomen. Vervolgens hebben de Kleine Kerkenraad en de Wijkkerkenraad zich hier in de maanden mei en juni verder over gebogen en zijn er een viertal thema's uit voortgekomen. Er is meteen een eerste aanzet gegeven voor mogelijk te ontwikkelen activiteiten in de komende jaren.

Beleidsthema's voor de periode 2019-2022

"Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven."

Zichtbaar maken, meer zichtbaar worden naar binnen en naar buiten is het centrale thema voor ons als wijkgemeente voor de komende drie jaren. Een uitdaging onderverdeeld in vier thema's:

Thema 1: Vertel uw zegeningen

Onze geloofsgemeenschap bruist van de activiteit. Er gebeurt zoveel dat we als leden niet overal weet van hebben, laat staan aan alles (kunnen)deelnemen. In de komende jaren willen we meer met elkaar delen in de goede dingen die gebeuren en wat we daar aan beleven. We willen ervoor waken teveel activiteiten op te pakken. We zoeken kwaliteit boven kwantiteit. Daarom schromen we niet om te stoppen met zaken die niet meer aansluiten op de hedendaagse behoeften. Natuurlijk blijft er daarnaast ruimte om ook nieuwe activiteiten te starten.

Het eerste thema is: *Vertel wat je allemaal doet! Zo leren we elkaar kennen en God danken: Vertel en tel uw zegeningen.....*

Voorbeelden van activiteiten:

- Laat je zegeningen zien en horen als je de meeste mensen ziet dus bijv. in de eredienst. Laat mensen vertellen om groepen in diensten te vertellen wat ze doen of meemaken.
- Vertel je *goodpractises*. Vorm van afkondigingen: dankbaar voor zo veel mensen die komen.
- Gebruik creatieve communicatiemiddelen: vlogs, blogs etc.
- Deel op social media met een liveverbinding wanneer je wat leuks doet.
- Activiteiten organiseren in samenwerking met het buurthuis en de doelgroep niet beperken tot de "kerk" kinderen.
- De wekelijkse afkondigingen van de diaconie meer concreet inkleuren. Voorbeeld: tijdens de collecte op de beamer tonen wat onder de term diaconie bijvoorbeeld valt als Paasattentie.
- Eind van de dienst de activiteiten van komende week op de beamer.
- Een wekelijkse wijkbrief instellen, de KT is niet actueel genoeg.
- Een ingelijste foto plaatsen in de gedachtenishoek bij het overlijden van een gemeentelid.

Thema 2: meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning

De eredienst op zondag is het moment waarop we als geloofsgemeenschap de ontmoeting met God en elkaar vieren. Hier gaat de Bijbel open, hier bidden we, worden we bemoedigd en uitgedaagd. Het is een eredienst naar God toe waarin we onszelf brengen en in geloof Gods genade ontvangen. Het is ook het moment waarop de veelkleurigheid van onze gemeenschap zichtbaar is. Het is daarbij de uitdaging om die eredienst levend te houden voor ons allen tegelijkertijd de eerbied en heiligheid naar God toe te bewaren. Dat vraagt van ons ruimte, de bereidheid te zoeken om het mooie te ontdekken in die vormen die verder van onze eigen voorkeur afdiggen. Maar biedt ook de kans om kennis te maken met datgene wat andere leden van onze geloofsgemeenschap in het hart raakt. Zo worden we verrast en gevormd door Gods geest.

Concreet willen we de komende jaren inzetten op een verrijken van de muzikale ondersteuning in de meest brede zin. We willen middelen vrijmaken om deze ambitie te realiseren. Het kan daarbij zowel om materiele als ook om personele inzet gaan.

We geven ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van vieringen of onderdelen daarvan. Dit kan in de ochtenddienst maar misschien ook op andere momenten van de zondag of de week. We geven daarmee vorm en inhoud aan het zijn van een meer herkenbare veelkleurige geloofsgemeenschap.

Voorbeelden van activiteiten:

- Plan maken om de verbinding tussen de muzikanten te vergroten. Een stap maken op het gebied van coördinatie en organisatie.
- Willen we over 4 jaar bekend staan als muzikale gemeente?
- Gevarieerde muziekbundels gebruiken. Of oude teksten op nieuwe muziek zetten.
- Meer verbinding leggen tussen de verschillende talenten (muzikanten) die aanwezig zijn.
- Vaker een spreker uitnodigen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
- Mogelijk variatie aanbrenge in de Paascyclus, met begrip dat het liturgisch ook als 1 viering wordt gezien.

Thema 3: Zichtbaar in en voor de samenleving

We kiezen er nadrukkelijk voor om onze plek in de samenleving in te nemen. De kerk bestaat voor zichzelf, maar is geroepen om mee te doen in dat wat God in de wereld zelf doet. De afgelopen jaren hebben we daar al veel stappen in gezet en zijn we zichtbaarder geworden: inloopmiddagen asielzoekers, koffieochtenden, musical, Feest van de Geest, Kunst inde herberg, etc. etc. We zijn ons bewust dat mensen zich op verschillende manieren betrokken weten op en bij onze gemeenschap. Sommigen door actief te zijn in de organisatie, anderen sporadisch in jaarlijkse evenementen, sommigen ook door hun betrokkenheid bij ons gebouw en weer anderen door dat ze mensen uit ons midden kennen. We laten ons zien voor de samenleving en zijn er voor iedereen die wil meedoen. De term kloppend hart van de Weide past daarbij. Het gaat daarbij ook om gastvrije en zorgende kant van onze geloofsgemeenschap. Er zijn voor degenen die een luisterend oor nodig hebben of gewoon een praatje willen maken. Vanuit het besef dat we een goede boodschap te vertellen hebben. We zijn daarmee een geloofsgemeenschap die een relatie heeft met de samenleving.

Voorbeelden van activiteiten:

- Aanbieding van een vervoersdienst als kerk om mensen naar het ziekenhuis te brengen.
- Het aanbieden van een boodschappendienst.
- Gebouw beter benutten om interessante sprekers uit te nodigen om andere *low profile* activiteiten te organiseren (concerten van diverse stijlen).
- Meer bekendheid geven aan de koffieochtenden.
- Eén keer per jaar een open huis organiseren.
- Een laagdrempelige viering voor niet-kerkgangers organiseren.
- Tuinieren met kinderen (groene kerk en intergenerationeel)
- Activiteiten organiseren met het buurthuis bijvoorbeeld en dit niet beperken tot de "kerk" kinderen.

- In onze diensten afkondigen/op de beamer tonen welke activiteiten er op handen zijn.
- Verbinding maken met buiten door echt naar buiten gaan (bv cafébezoek).
- In het voor- of najaar een openluchtdienst organiseren bijv. in Steenbergerpark
- Het kerkgebouw 24 uur per dag open.
- Kerkdienst live streamen via socialmedia
- Op zondagmorgen aan elkaar vertellen wat er speelt in ons leven: meer binnen de kerk aan elkaar vertellen.
- Bezinnen op onze manier van aanwezig zijn in de samenleving: terughoudendheid is meer passend dan jezelf op de borst slaan.
- Duidelijke link maken op het inlooptuustussen de kerk en het werk wat gebeurt.
- Werken aan ons eigen gemeenschapsgevoel en interne communicatie: je moet zelf eerst zichtbaar worden om gezien te worden.

Thema 4: Intergenerationele saamhorigheid versterken

Uniek aan een kerkgemeenschap in zijn algemeenheid is dat verschillende generaties die niet direct familie van elkaar zijn bij elkaar worden gebracht. Jong en niet meer zo jong maken deel uit van onze geloofsgemeenschap. De generaties hebben ieder zo hun eigen uitdagingen en beslommingen die horen bij een bepaalde levensfase. In de komende jaren willen met elkaar ontdekken hoe we elkaar tot steun en inspiratie kunnen zijn. Steeds vaker zien we voorbeelden in de samenlevingen van een intergenerationele aanpak van maatschappelijke thema's. We willen deze uitdaging ook binnen onze geloofsgemeenschap oppakken en concreet maken. Ook op die manier geven we inhoud aan onze veelkleurige geloofsgemeenschap.

Voorbeelden van activiteiten:

- Bij alle activiteiten zoals Nacht zonder Dak de ouderen nadrukkelijker betrekken.
- Speeddate tussen een jongere en een oudere met specifiek vraag.
- Begrip en belangstelling onderling stimuleren.
- Diensten voor alle generaties.
- Jongeren lector in de dienst.
- Instellen van een verbindende werkgroep die oog heeft voor alle generaties (Met bijvoorbeeld een speciale aandacht voor de middengeneratie)

Hoe krijgt dit beleid handen en voeten?

In de PWG de Weide is het gebruik dat elke ambtsgroep een jaarplan met activiteiten, doelen en een begroting maakt.

Aan het begin van elk het seizoen worden deze plannen besproken in de Kleine Kerkenraad en vervolgens vastgesteld. De sturing en begeleiding van dit beleidsplan zal via dezelfde weg plaatsvinden. Dit betekent dat de ambtsgroepen en wijkraden activiteiten oppakken die gebaseerd zijn op de 4 pijlers van dit beleidsplan. Dat kan betekenen dat de weergegeven voorbeelden van activiteiten concreet worden opgepakt, maar ook dat andere activiteiten worden geïnitieerd. Essentieel is dat deze activiteiten binnen (de kaders van) dit beleidsplan passen.

Randvoorwaardelijk:

Het verbeteren van de communicatie zowel naar binnen als naar buiten loopt als een rode draad door de 4 thema's