

Knip het blad uit en zet op het blad de naam van degene waaraan u denkt en u kunt er ook een wens, een gedachte of wat dan ook bij zetten. Levert u het blad in en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hangen we alle ingeleverde bladeren in de boom.

