

Psalm 23

Weet je hoe God is?
Hij is mijn herder!
Er wordt heel goed voor mij gezorgd.
Hij brengt me naar koel water
als ik dorst heb.
Hij wijst mij de goede weg
als ik verdwaal.
Al moet ik door doodenge dalen,
ik ben niet bang,
want U beschermt me
met een stok en een knots.
En als we thuis zijn,
zet u mijn tafel vol heerlijkheden
om jaloers op te worden, zo veel.
Mijn beker is vol tot de rand
en U zalf mijn vermoeide hoofd.
Ja, God, U bent goed voor me en lief
alle dagen van mijn leven.
Ik kom altijd weer bij U terug.

Marjet de Jong



Psalm 23

De Heer is mijn herder.
Als ik Hem volg,
zal het mij nooit
aan iets ontbreken.

Hij geeft mij kracht
en leidt mij langs
veilige, vriendelijke wegen.
Want dat heeft Hij beloofd.

Zelfs als ik door het dal
van de dood moet gaan,
wijst Hij mij de weg.
Nooit laat Hij mij alleen.

Zijn liefde en vriendschap
blijven mij volgen,
alle dagen van mijn leven.
Want God is zijn naam!

Uit: Erwin Roosen, *Luister Je, God? Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners*,
Averbode 2007

Psalm 23

Ik zing voor God
ik zing van een herder
met een warme jas
hij bracht mij, zijn schaap,
naar lekker groen gras

daar mocht ik rusten
aan een koele bron
en water drinken
zoveel ik maar kon

waar ik ook heenga
ik zal nooit verdwalen
als de herder me mist
komt hij me halen

moet ik door het donker
heel eng en heel lang?
de herder gaat mee
zo ben ik niet bang

waar ik ook zit
nooit word ik vergeten
hij brengt me naar huis
en ik mag blijven eten

God dekt een tafel
vol heerlijke spullen
ik schuif lekker aan
en mag nu gaan smullen

ik ben altijd welkom
de deur heeft geen slot
ik blijf altijd wonen
in het huis van mijn God.

Uit: Gerrie Huiberts en Anne Westerduin, Het begon met licht, *Bijbelverhalen voor groot en klein*, KBS Adveniat, Baarn

Psalm 23 basisbijbel

1 Een lied van David.

.

De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Ik kom niets tekort.

2 Hij laat mij rusten in groene velden.

Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.

3 Hij geeft me kracht.

Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil,
omdat Hij dat heeft beloofd.

4 Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,

een dal van moeilijkheden,

ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.

Met uw stok en uw herdersstaf

beschermt U mij en stuurt U mij bij.

Het troost mij dat U dat doet.

5 Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent:

U zet een feestmaaltijd voor mij neer.

U zalft mijn hoofd met zalf-olie.

U schenkt mijn beker zó vol dat hij overloopt.

6 Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij.

Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn.

Psalm Stel je voor...

Melodie: In Den Haag daar woont een graaf
Tekst gebaseerd op Psalm 23

Stel je voor je was een schaap...
Wie mag herder wezen?
Geen betere dan God de Heer,
waarom zou je vrezen?
Hij brengt je naar het groene gras,
laat rusten bij een waterplas.
Bij Hem ben je koning;
kom maar in zijn woning

Stel je voor je was een gast...
Wie zal je gastheer wezen?
Geen betere dan God de Heer,
waarom zou je vrezen?
Hij schenkt je beker overvol.
Niets is de Heer voor jou te dol.
Bij Hem ben je koning;
kom maar in zijn woning