

8-10 jaar

Gesprek: Wat klinken er veel stemmen in dit verhaal! De eerste stem is van een profeet. Lang geleden vertelde hij al wat er komen zou. Welke stemmen heb je nog meer gehoord, denk je? Wat zeggen de stemmen? Zouden die stemmen hetzelfde tegen jou kunnen zeggen?



Spel: Laat de kinderen met Lego of Playmobil het verhaal nabouwen. Johannes in de Jordaan die mensen doopt. Ook Jezus laat zich dopen. Een vogel komt uit de hemel en zit op Jezus' schouder. Maak foto's van de resultaten. Misschien kunnen deze foto's terug in de kerk getoond worden.



Creatief: In het verhaal 'scheurt de hemel open'. Hoe zou dat zijn? Met deze oefening kunt u deze ervaring met de kinderen verkennen. Laat de kinderen allemaal lagen krantenpapier op elkaar plakken. Dit kan ieder kind op een eigen vel doen. Of gebruik een heel groot vel waar samen op gewerkt kan worden. Doe een zaklamp aan en leg hier een doorzichtige bak over. Leg het papier op die bak en scheur voorzichtig wat papiertjes open. Wat is er te zien onder elk laagje papier? Zien de kinderen het steeds wat lichter worden?

11-12 jaar

Zingen: Luister samen naar het lied van Johannes de Doper.
Hoe had hij het geloofd,
die man aan de Jordaan,
hoe had hij het geloofd,
het Koninkrijk brak aan.
Vervlogen is zijn hoop,
de wereld bleef gelijk,
vervlogen is zijn hoop,
hoe ver het Koninkrijk.

Tekst: Hans Bouma
Muziek: Frans Luyt

Uit: *De wereld is een toverbal*
(Uitgeverij Gooi & Sticht)



Creatief: De duif in het verhaal staat symbool voor de Geest. Nu wordt de duif ook vaak als teken van vrede gebruikt. Hebben die twee met elkaar te maken? Laat de kinderen een duif knutselen. Bespreek waar ze deze duif in de wereld zouden willen laten landen. Zie voor voorbeelden www.kindopzondag.nl

Vertelling 8-12 jaar**Het begin**

Lang, heel lang geleden was er een profeet. Die profeet schreef in een boekrol: 'In de woestijn roept iemand dat de Heer eraan komt.' Het is nu al lang geleden, dat de profeet dat schreef. Maar vandaag staat er iemand in de woestijn. Hij heet Johannes. Hij roept: 'De Heer komt eraan! Ik ben zijn boodschapper, net zoals de oude profeet al heeft voorspeld.'

'Luister mensen', zegt Johannes. 'Stop met waar je mee bezig bent. Kom met mij mee en begin opnieuw.'

Veel mensen gaan met Johannes mee. Ze willen hun leven veranderen.

Daar staan ze, langs de kant van de rivier de Jordaan. Johannes staat al midden in het water. 'Kom', zegt hij; 'Dan doop ik je. En als je weer bovenkomt, dan ben je schoon. Een nieuw begin.'

Een voor een gaan de mensen het water in. Johannes pakt ze bij hun schouders vast. De mensen laten zich achterovervallen. Ze gaan helemaal kopje onder. Maar ze zijn niet alleen. Johannes helpt ze overeind. 'De Heer is bij je', zegt hij. Het water in de Jordaan is geen schoon water. Het is niet een sopje dat alle viezigheid wegwast. En toch voelen de mensen zich schoner als ze het water uitkomen.

Johannes zegt: 'Ik doop jullie met water. Maar er komt iemand na mij. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.' Johannes vertelt over Jezus. 'Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn schoenen uit te doen', zegt hij.

En juist die Jezus komt naar Johannes toe. Hij gaat, bij de andere mensen, langs het water staan. 'Ik wil dat je mij doopt', zegt hij tegen Johannes. Hij stapt het water in en laat zich achterovervallen. Johannes helpt hem weer overeind.

Dan scheurt de hemel open. Een duif vliegt naar Jezus toe en gaat op zijn schouder zitten. Uit de hemel klinkt een stem: 'Jij bent mijn lieve Zoon, jij maakt me blij.'

Weetje

De duif in het verhaal staat symbool voor de heilige Geest. De duif is ook bekend als symbool van vrede.

To do

Vraag een kind te gaan staan. De andere kinderen staan achter dit kind, klaar om hem op te vangen. Het kind dat staat, laat zich achterovervallen. Hoe voelt dat? In het verhaal gebeurt eigenlijk hetzelfde: mensen laten zich dopen door zich achterover in het water te laten vallen.