

## Vertelling 8–12 jaar

### Een bizar verhaal

Dat hij bijzonder was, wisten ze al.

Dat hij dingen vertelde die niemand zelf kon bedenken, dat hadden ze al gemerkt. Maar dit?

De mensen rondom Jezus kijken hem aan. Ze zijn geschrokken. En ook een beetje boos.

In de synagoge van Kafarnaüm staat Jezus nu al een tijd te vertellen. En wat hij allemaal zegt...

Hij zegt dat hij het brood uit de hemel is. Dat hij leven geeft aan de mensen die in hem geloven. 'Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, zal eeuwig leven', heeft Jezus gezegd.

Zoiets zeg je toch niet?, denken veel mensen in de synagoge. Hoezo 'mijn lichaam eten'?

De mensen willen liever dat Jezus een wonder doet. Zoals met die vijf broden en die twee vissen, waar duizenden mensen genoeg aan hadden. Of zoals vroeger bij het volk Israël in de woestijn, toen er brood uit de hemel kwam. Dat zijn wonderen waar je wat mee kunt. Daar ga je van geloven. Maar iemand die zegt dat hij zichzelf opoffert voor jou?

De rillingen lopen over de rug van al die mensen die leerling van hem geworden zijn. 'Ik vind het een bizar verhaal', zegt iemand.

'Vind je dat?' vraagt Jezus. 'Maar wat als je nou eens zou zien dat de Mensenzoon opstijgt naar de hemel?'

Sprakeloos kijken de mensen elkaar aan. Wat bedoelt Jezus toch met zijn uitspraken? Iemand zucht. 'Ik ben hier wel klaar mee', zegt hij. 'Ik ga naar huis.'

'Ik ook', zegt een ander.  
'Ik ook.'

Zo vertrekken ze, de een na de ander. Ze willen niet langer een leerling van Jezus zijn. Als ze weg zijn, zijn er nog twaalf leerlingen blijven zitten. Het zijn de twaalf die Jezus zelf geroepen heeft. 'Willen jullie niet met die anderen meegaan?' vraagt Jezus. 'Zou je ook niet liever weggaan? Weg van al die dingen die je niet kunt begrijpen, weg van alle moeilijke woorden die ik spreek?'

Maar Petrus schudt zijn hoofd. 'Naar wie zouden we toe moeten gaan?' vraagt hij. 'Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven en we weten dat U de Heilige van God bent.' Jezus glimlacht. 'Ik heb jullie uitgekozen', zegt hij. 'Alle twaalf. Maar een van jullie zal mij verraden.'

De leerlingen begrijpen niet goed wat Jezus allemaal bedoelt. Een tijd later, als Jezus gevangen wordt genomen, zullen ze zien wie Jezus verraadt: Judas, de zoon van Simon Iskariot. Maar zover is het nu nog niet: zij kiezen voor Jezus, alle twaalf. Omdat Jezus voor hen gekozen heeft.

### 8-10 jaar



Gesprek: Waarom zouden de mensen weggaan? Hoe denk je dat je zelf zou reageren als je erbij was geweest in de synagoge van Kafarnaüm?

Jezus zegt dat mensen eeuwig leven krijgen als ze 'zijn lichaam eten'. Die woorden gedenken we in de kerk als we avondmaal vieren. Wat gebeurt er dan precies? Welk gevoel heb jij als er avondmaal wordt gevierd?



Spel: De leerlingen van Jezus maken een keuze: bij Jezus blijven of weggaan. Speel een spel waar bij de kinderen keuzes

maken: kiezen ze ja dan gaan ze naar een kant, kiezen de nee dan gaan ze naar de andere kant. Leg hen de volgende dilemma's voor:

- Je vindt een briefje van tien euro. Houd je het voor jezelf?

- Je krijgt bij het voetballen een penalty terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. Zeg je het eerlijk tegen de scheidsrechter?

- Je meester of juf deelt een toets uit die jullie al lang gehad hebben. Ga je hem maken zonder iets te zeggen?

- Een klein kind laat een tekening zien die jij niet mooi vindt. Hij/zij vraagt wat je ervan vindt. Zeg je dat hij prachtig is?

- Je oma heeft een trui voor je gebreid. Je weet dat het veel werk was, maar je vindt hem niet mooi. Zeg je dat eerlijk?



Creatief: Schrijf op een groot vel papier of karton: 'Ik ga naar de kerk omdat...'

Alle kinderen mogen hun eigen gedachten hierbij op het papier schrijven.

Tip: Laat ook volwassenen deze zin afmaken.

### 11-12 jaar

Zie 8-10 jaar.