

'Straal en schitter'

Adventsproject 2022

PWG de WEIDE



Ook dit jaar zal de adventstijd in de kindernevendienst gewijd zijn aan een project. De kindernevendienst heeft voor 2022 nogmaals gekozen voor het kerstproject welke schittert en straalt in de adventstijd. Vorig jaar stond ook dit kerstproject centraal, waarbij het kinderkoor flink had gerepeteerd en de musicalsterren hun rol goed hadden ingestudeerd. Helaas moesten we toen ivm corona alles afblazen. Vandaar dat we dit jaar de kinderen nogmaals laten “stralen en schitteren” tijdens de musical en het kinderkoor.

Tijdens dit adventsproject zijn we in de duisternis op weg naar kerst; de geboorte van Jezus, ons Licht in de wereld. Het project heet ‘straal en schitter’, waarbij gedacht kan worden aan een straal als lichtbundel, die het donker doet verdwijnen. Net zoals Jezus wordt geboren als licht in deze wereld.

Daarnaast kunnen nog meer associaties gemaakt worden bij ‘straal en schitter’;

In de figuurlijke zin kun je stralen/schitteren door liefde te delen, zoals God dit van ons vraagt. Door liefde te delen zal ook de ander gaan schitteren. Als de ander Licht ontvangt, zal deze ook gaan stralen.

Daarnaast kun je ook de liefde van God doorgeven! God die, de grootste daad van liefde, Zijn Zoon gaf. Zijn Zoon Jezus, die een stralend voorbeeld is in het stralen. Hoe bijzonder: Hij laat ons stralen en schitteren en je laat Hem zien door zelf te stralen en te schitteren, door zijn liefde door te geven.

Het doel van het project “straal en schitter” is dan ook: Straal!, Schitter en geef God’s liefde, die jij mag ontvangen door!

Alle zondagen in de Adventstijd zullen in het teken staan van licht. Elke week wordt aan de hand van een voorwerp wat licht geeft twee bijbelverhalen verteld. Hieronder zullen alle zondagen kort uitgewerkt worden.

1^e advent - zondag 27 november



Wat doe je als het helemaal donker is?

Voorwerp: zaklantaarn

Bijbeltekst: Jesaja 50 en Lukas 1: 5-25

Deze eerste zondag van advent staan licht en duister centraal. Als het donker is zie je niks. Door een lichtstraal (bijvoorbeeld een zaklamp), kun je weer zien waar je bent. Ook in ons leven kan het soms donker zijn. Het is belangrijk dat er dan weer licht is. Dit licht kan door Jezus gegeven worden en ook door andere mensen om je heen kan Licht gebracht worden. Zij geven het Licht en de liefde door die zij ontvangen van God.

2^e advent - zondag 4 december



Hoe maak je het licht in huis?

Voorwerp: een lamp en een kaars

Bijbeltekst: Psalm 139 en Lukas 1:26-38

Licht in huis maken, licht in je leven maken. Dit kan natuurlijk door het aansteken van een lamp of een kaars. Maar je kan ook kijken naar hoe ons leven lichter kan zijn. Dit kan door bijvoorbeeld het horen van goed nieuws, een kaart, een bloemetje of het krijgen van hulp van iemand anders.

3^e advent - zondag 11 december



Hoe begint onze dag?

Voorwerp: zon

Bijbeltekst: Genesis 1 en Lukas 1: 39-56

Elke ochtend komt de zon op om de dag te laten beginnen en ons licht te geven om te werken, naar school te gaan of om te spelen. Elke dag opnieuw de zon, elke dag nieuwe kansen om nieuwe stappen te zetten en te leren. De zon geeft licht en mogelijkheid om te stralen. Ook Jezus en Johannes kregen licht om te stralen en gaven licht in de wereld. Het begin van hun leven wordt deze zondag verteld in de kindernevendienst.

4^e advent - zondag 18 december



Hoe geef je als mens het licht door?

Voorwerp: glow in the dark stars

Bijbeltekst: Job 29 en Lukas 1: 57 - 80

In het donker kunnen wij niet goed zien. Dankzij de maan en sterren die licht geven, kunnen we in het donker zien. Ook een grote ster kan ons de weg wijzen naar de richting waar we heen moeten gaan, we zijn op weg naar kerst. Vandaag horen we het verhaal van het licht dat Johannes geeft aan de mensen die in het donker zijn. Hij geeft licht in de duisternis!

1^e kerstdag – zondag 25 december



Op zoek naar licht in de duisternis

Voorwerp: Engelen-boodschappers van licht

Bijbeltekst: Jesaja 9 en Lukas 2: 1-14

Het is KERST! Het licht van God komt op de wereld door de geboorte van Jezus.

We lezen uit de bijbel over de geboorte van Jezus; hij bracht het licht in de wereld en is nog steeds het LICHT waar we naar uit kijken. Zijn liefde mogen wij ontvangen en doorgeven. Wij mogen het Licht van God doorgeven in deze wereld!

Tijdens de dienst op 1^e kerstdag zal ook een musical opgevoerd worden met als thema 'Straal en Schitter'. In deze musical zullen 3 rollen gespeeld worden door 3 kinderen uit de kerk

Rol van Boaz - Luuk Mulder

Rol van Naud - Mattias Klumpje

Rol van Anna - Fien Hüsken

Tevens zal het kinderkoor, onder leiding van Aliena van Dalen, tijdens de musical de liedjes laten horen, die ze vanaf november al hebben ingestudeerd.



Het projectlied 'straal en schitter'

Tijdens de kerkdiensten in de adventstijd zal elke zondag het projectlied gezongen worden.



Straal en schitter

straal en schitter want als

je liefde deelt met de mensen om je heen

straalt en schittert iedereen (2x)

De liefde is door God geschapen

zij geeft vrede brengt geluk

zij laat je lachen laat je stralen

Zij is perfect zij kan niet stuk

Straal en schitter....

Kijk door de ogen van de liefde

Wat ga je doen, zing maar: Ik ga...

(deze zin mag je zelf gaan bedenken en natuurlijk zingen)

wat fantastisch ja wat gaaf (uit volle borst zingen)

Straal en schitter.... (2 x)

straalt en schittert iedereen

straalt en schittert iedereen



**Namens alle kinderen van de Kindernevendienst wensen we u allen
*hele fijne en gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023!!***

